

*Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand.*

Gezang 293

Ze was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten.  
Gelukkig is Elly omringd door haar dierbaren, heel zacht en rustig ingeslapen.  
We zullen haar als vrouw, dochter, zus, schoonzus en tante heel erg missen.

## *Elly Smith-Broekhuizen*

geboren 16 september 1960 te Zandeweer  
overleden 14 juni 2018 te Ulrum

De Vlasserij 4  
9971 AL Ulrum

Wiep Smith

Germt en Mientje Broekhuizen - Knol

Henriëtte

Mientje en Roland  
Meindert-Jan

Kor en Okkelina

Gert Jan en Anita  
Lianne en Martien

We hebben Elly op dinsdag 19 juni in familiekring naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats aan de Onnemaweg te Zandeweer gebracht.

