

't Is de lucht achter Oethoezen,
doar was mien stee.



Martijn Venema

1983 | 2019

Blijmoedig en recht door zee,
niet te bevatten dat jij nu van ons heengaat.
Het leven nam je als een vogel uit z'n vlucht mee,
plotseling ben je er niet meer.

Ineens staat onze wereld stil...

Plotseling is door een noodlottig ongeval uit ons midden weggerukt
onze lieve zoon, mijn broer, mijn oom en mijn oomzegger

Martijn Venema

Groningen,
18 augustus 1983

Groningen,
25 november 2019

Emmaweg 17,
Uithuizen

Melle en Geertje Venema

Patrick
Lizzy

Hink Venema

Correspondentieadres:
De Laan 123, 9981 GN Uithuizen

De crematieplechtigheid is op zaterdag 30 november om 14.30 uur
in crematorium 'Stilleweer', Stilleweesterweg 1 te Appingedam.
Daarna is er in de koffiekamer gelegenheid tot condoleren.

Wij vinden het fijn als jullie je herinneringen aan Martijn wilt achterlaten op
www.herdenkingsplek.nl.